

De zesde klas, ja dat zijn wij.

En om de oudste te zijn, dat maakt ons heel blij.

Het zesde is top,

met meester Kris aan kop.

Lara maakt de kindjes blij,

Axl is de kleinste in de rij.

Owen is sterk,

Leander is goed in het werk.

Tyrese is stoer,

voor een grapje ligt hij op de loer.

Axl is een gast die dansen kan,

daar houden de meisjes van.

Onze klas is multicultureel

Tyrese en Marouane passen goed in het geheel.

En dan hebben we nog Ilyas,

deze is nieuw in onze klas.

Lara is vaak afwezig,

maar houdt zich flink thuis bezig.

Paulina is heel leuk

en houdt niet van jeuk.

Lewana is lang

en nooit bang.

Jitte is een grappige vriendin,

ze maakt het iedereen naar haar zin.

Lana is een turnbeest,

met haar is het altijd feest.

In tekenen is **Owen** heel goed,
alleen inkleuren gaat niet zoals het moet.

Lars is een rumoerige vent,
die iedereen goed kent.

Lenn kan goed trappen
en is goed in moppen tappen.

Axl kan goed dansen,
maar hij mist soms kansen.

Lara volgt de les vanuit haar bed,
dat kan gewoon via internet.

Lewana is een vriendelijk persoon,
ze is een grote dame, dat is niet gewoon.

Gamen is iets voor **Leander**,
dat kan hij als geen ander.

Een bloemenkrans is voor **Jitte** verplicht,
anders heeft het voor haar geen zicht.

Lenn die houdt enorm van zijn schapen,
na het spelen met zijn hond kan hij goed slapen.

Tyrese voetbalt op school,
maar staat nooit in de goal.

Axl en **Leander** zijn klein,
maar samen hebben ze een groot brein.

Lana de turnsteres,
ze heeft nooit stress.

Jitte is altijd zo enthousiast
dat ze bijna niet in de klas past.

Lara is een schelm,
ze rijdt nooit zonder helm.

Romy heeft nu kort haar
en dat vind ik een beetje raar.

Lana zit in de turnkring,
die zotte toeren zijn echt haar ding.

Toetsen krijgen is niks voor Lars,
dat zit hem altijd dwars.

Gamen doe ik met Marouane
want die kan er wat van.

Romy kan rijden op een paard,
dat doet ze soms in volle vaart.

Paulina heeft veel vriendinnen
en ze doet graag vrouwendingen.

Owen is sterk
en maakt altijd zijn werk.

Lana is streng
en ze is wat eng.

Dit is hoe ik ons klasje zie,
geniet ervan, want binnen een jaartje zijn we partie.

Dit was mijn gedicht, je mag het weten,
deze klas zal ik nooit meer vergeten.

Dit was het dan,
ik bak er toch niks van.

Nu is iedereen uit de klas gepasseerd,

met deze toffe bende is niks verkeerd.