

Klasdicht zesde leerjaar

Hallo, dit is mijn klasdicht,

Ik moet nog beginnen, maar ik kan niet goed verzinnen.

Dag lieve klas.

Ik heb een gedicht voor jullie omdat dat de opdracht was.

Alex is soms wel grappig,

maar toch geen partij met Alexander erbij.

Abu heeft veel vrienden,

dus is het moeilijk om hem te vinden.

Kiersten houdt van lange truien,

daarom haat ze regenbuien.

Inte heeft lang, blond haar,

misschien wordt er wel een sprookje waar.

Ibrahim speelt voetbal,

daarom zijn zijn broers met een vijftal.

Fatou houdt van taal,

daarom haat ze kabaal.

Rania is een vrouw met pit,

Nada blijft liever waar ze zit.

Seppe schrijft zijn eigen verhaal,

en maakt soms veel kabaal.

Alex en Inte helpen graag.

Ze zijn supersnel en echt niet traag.

Stijn is in knutselen goed,

hij weet perfect hoe dit moet.

Kiersten houdt van roze,

daarom doet ze alle jongens blozen.

Enya droeg vroeger een bril,

En nu is ze heel chill.

Inte is de diva van de school,

als ze binnenkomt, zegt iedereen ... woow!

Ibrahim is de optimist van de groep.

Hij eet daarom ook graag snoep.

Abu en **Nils** gamen als de beste.

Zij zouden ook nooit iemand pesten.

Rania is de sterkste van de klas,

terwijl **Rashid** dacht dat hij dat was.

Thomas vindt lezen fijn,

hij zou dan ook een goede leraar zijn.

Nada is wel klein,

maar ze is ook fijn.

Abu kwam twee weken te laat,

maar het was corona, dus dat kon geen kwaad.

Rashid en **Seppe** zijn goed in trefbal,

Enya en **Quinten** blijven samen, overal!

Nils is klein,

met een groot brein.

Liz is net een vis,

haar zwemkunst is niet mis.

Kiersten is lief

en heel creatief.

Milan houdt van lopen,

daarom is hij sportschoenen gaan kopen.

Seppe is raar

en heeft veel haar.

Abu is mijn best vriend,

hij is een lief kind.

Liz is een grote zus,

dus geeft ze haar broertje een kus.

Quinten is stil in de klas,

ik wou dat iedereen zo was.

Stijn is een beetje raar

en hij is niet zo snel klaar.

Kiersten en Fatou zijn mijn vriendinnen voor altijd,

daarvan heb ik geen spijt.

Stijn houdt van marspein,

maar zijn tanden vinden dat niet fijn.

Ilya heeft een kleine broer

en zijn hond is stoer.

Anouk heeft een mooie look

en ze eet graag een koek.

Nils is een lief kind.

Hij is ook een goede vriend.

Liz gaat vaak naar zee

en neemt altijd haar zwempak mee.

Enya speelt graag spelletjes,

zoals het blazen van belletjes.

Ibrahim komt van een ander land,

maar dat is wel plezant.

Rania draagt een bril,

tegen haar wil.

Seppe houdt van sport

en knipt zijn haar nooit kort.

Dina is Dina

en haar zus heet Lina.

Alexander kan goed versnellen,

maar hij kan ook goed tellen.

Enya en Quinten spelen altijd samen,

vanaf ze elkaar tegenkwamen.

Nada betekent 'niets'

maar toch betekent ze iets.

Dina zit naast mij

en dat maakt me blij.

Ilya gaat soms voetballen in de wijk,

dan hangt hij vol met slijk.

Liz, Anouk, Inte en Lore gaan zoals velen,

's zondags in de chiro spelen.

Jammer voor de chiro,

maar Stijn vindt de scouts wel fijn.

Ibrahim leest zeer snel.

En als het spannend is krijgt hij kippenvel.

Seppe en Milan zijn anders,

en ooit waren er twee Alexanders.

Rania is heel sterk

maar maakt niet zo graag huiswerk.

Quinten is goed in gamen

waarvoor hij veel tijd moet innemen.

En dan hebben we nog Alex tot slot,

met haar lachen we ons rot.

Dit is dus het einde, nu ben ik klaar.

Ik ga hier stoppen, dus ... dag dan maar.

Ik voel me echt in mijn sas,

met zulke leuke mensen in mijn klas.

Ik ga jullie missen, volgend jaar,

want wij zijn een Dreamteam, echt waar.